

## =Oorlogsnacht=

Middelen op die nacht in Maart =luchtaalarm=  
Allen vlieg uit bed en naar de huiskamer beneden.  
Vader biedt het rozenhoedje voor.

Hij is nog maar net begonnen of er wordt aan de voordeur gebeld.

Open staan is rischant, maar niet open doen is nog gevarelijker.

Er staat een sluitse soldaat voor de deur.

De deur wordt geopend en de soldaat binnengelaten.  
Wel plaatste hij zijn geweer eerst in een hoek van onze gang.  
Er hangt een vreemde sfeer in huis, een situatie is nieuw voor ons.

Daar komt verandering in als de soldaat begin te vertellen,  
van dat hij ook moet en ook deze oorlog niet heeft gewild.

Vader gaf hem onder tusschen een sigaartje en moeder schonk hem een kopje turkoois koffie in.

Na enige tijd einde luchtaalarm. Het sigaartje was bijna op en de soldaat dankte beleefd, klapte met zijn laarzen en wenste ons welterusten.

In de gang nam hij zijn geweer en verdween zoals hij gekomen was.

Die nacht hebben we anders gedroomt dan in de meeste oorlogsnachten!!!

30 October 1999 Eindhoven.

=Gauthier=